



Nyhetsbrev från Lars-Åke Winberg

E-post: lars-ake.winberg@alliansmissionen.se

Mobilnr: 0709 500 360



Bottnaryd 2025-03-16

Hej på er!

Snart har en fjärdedel av 2025 gått! Tiden rusar verkligen i väg och nu är det dags för min nästa resa till Södra Afrika. Närmare bestämt Malawi och norra Mozambique. I mitt förra nyhetsbrev använde jag uttrycket "att vi lever i en orolig värld" och det kan man utan överdrift säga efter alla händelser de senaste månaderna kopplat till Ukraina, president Trumps alla utspel, Gaza och Israel, Syren, det globala handelskriget och upprusningskraven i Europa m.m. m.m. Det som kanske i första hand påverkar den stora "fattiga delen av världen" är nedstängningen av USAID som på ett katastrofalt sätt drabbat de mest utsatta och sårbara i bl a de länder jag nu ska besöka. Ja, det krävs mycket bön, eftertanke och reflektion över det uppdrag vi har som kristna att fortsätta bygga Guds Rike här och nu i en värld som förändras mycket snabbt.

Min primära tanke med detta brev är att ge en liten inblick hur mitt arbete på plats här i Sverige ser ut som "*Ministry Development Officer in Southern Africa*". Ja detta är min titel på visitkortet.

Förutom uppdraget att stödja våra systerkyrkor i Södra Afrika är jag på flera områden med i arbetet på SAM:s Internationella avdelning. De senaste veckorna har vi bl a jobbat på en ny strategi som sträcker sig fram till 2033. En mycket spännande process som ni, som församling, så småningom säkert kommer att bli en del av.

Under de senaste månaderna har jag också haft ansvar för att organisera och förbereda ett besök från Tearfund för att "sälja in" CCT*), metoden som nu initierats i tre av SAM:s kyrkor i Södra Afrika och som jag berättat om i mina tidigare nyhetsbrev. Med detta besök ville vi bygga nätverk och vara en del av Tearfunds målsättning att fram till år 2030 vara igång med en CCT process i 250.000 församlingar. Under den senaste veckan har Tearfund, representerade av Stephen German och Martin Uswege, bl a träffat oss på SAM, mött flera medlemmar på Svenska Missionsrådet i Stockholm och dessutom byggt relationer med ledningen för EFK (Evangeliska Frikyrkan), Pingst och ALT (Akademi för Ledarskap & Teologi). Fantastiskt roligt att få ihop så många viktiga möten under dessa dagar! Nu ber och hoppas jag på att CCT ska sprida sig och bli ett verktyg i svenska samfunds samarbete med kristna partners runt omkring i vår värld. Målet är ju att få se "Blomstrande församlingar och samhällen" i världen men också i vårt eget älskade land Sverige.



Martin Uswege, Tearfund Tanzania

Jag har också förmånen att få stötta SAU/SAM:s satsning på APG29. En internationell lärjungaskola för unga i samarbete med Equmeniakyrkan. Namnet anspelar på att vi som missionell kyrka är kallade till att leva ut vår tro som en fortsättning på de 28 kapitel som utgör Apostlagärningarna i Bibeln. Till hösten kommer APG29 genomföras under tre månader i Eswatini (fd Swaziland) i samarbete med Eswatinis Allianskyrka. Läs gärna mer om APG29 på SAM:s hemsida: <https://alliansmissionen.se/utbildning/apg29/>

Ett event som gett mig inspiration den senaste tiden är den företagarräff som SAM/SAU genomförde i Huskvarna Allianskyrka med närmare 120 deltagare från flera olika platser och företag. Om företagande är ett gudagivet kall är det också en nödvändig del i kyrkans uppdrag att nå världen för Kristus. Företagande har en enastående kraft att bidra till samhällets utveckling genom att skapa arbetstillfällen, förmera resurser,



Nyhetsbrev från Lars-Åke Winberg

E-post: lars-ake.winberg@alliansmissionen.se
Mobilnr: 0709 500 360



uppmuntra innovation och agera som drivkraft för mänsklighetens bästa. Jag tror att världen behöver en växande rörelse av entreprenörer och företagare som lever bönen om att Guds rike ska komma. Som skapar kreativa, långsiktiga och hållbara lösningar på utmaningar i den värld som Gud älskar.

Något som vi ser allt tydligare är att sociala företag och entreprenörskap kan vara mer effektivt än bistånd, för att nå långsiktig samhällsutveckling och välstånd. I Mozambique är satsningen på ett socialt företag nu i gång sedan något år tillbaka genom ett samarbete med en entreprenör vid namn Estefano Carlos. I hamnstaden Pemba i norra delen av landet har han byggt upp ett utbildnings- och produktionscenter. Här lär han ut yrkeskunskaper för byggbranschen och för grönsaksodling med hydroponiska (vattenbesparande) system. Längre söder ut i Nampula är också ett liknande center under konstruktion. Läs gärna mer om Estefano och SAM:s vision för detta viktiga arbete: <https://alliansmissionen.se/entreprenorskap-i-sodra-afrika/>



Estefano Carlos, Mozambique

Jenny Jakobsson, som coachat SAM i utvecklingen av arbetet med entreprenörskap internationellt, säger så här: *"Att koppla entreprenörskap till medvetet, modigt och insiktsfullt förändringsarbete är en oslagbar kombination. Planeten och vi behöver människor som vill använda alla sina gåvor och förmågor, utmana sitt sätt att tänka och bejaka sin fulla potential. Det lyckas vi inte med på egen hand. Vi behöver stötta, uppmuntra och bejaka varandra. Tillsammans kommer vi lyckas med vår generations störta utmaningar! Är du med?"*

Så till sist. Den 23 mars lyfter jag alltså återigen med riktning mot Södra Afrika. Jag blir borta i två veckor och det är många planerade aktiviteter på programmet. **TACK** för att ni vill vara med i förbön och omtanke! Jag återkommer med reserapport i april månad.

Ser fram emot att höra ifrån er!

Ministry Development Officer
in Southern Africa

*) Så här beskriver Tearfund om sin metod och arbete:

Vi tror att lokala kyrkor – var de än befinner sig i världen – påbörjar en livslång resa när de tar till sig och överläter sig till att leva ut en teologi vi kallar "integrerad mission". Denna resa stärker dem, förändrar tankesätt och åstadkommer en helhetsförvandling i både kyrka och samhälle. Det yttersta målet med denna resa är att se brustna relationer till Gud, medmänniskor och skapelsen återupprättas. Kyrkan strävar efter förändring "för hela livet" och kan svara brett på behoven i det lokala samhället. När människor inser sin potential och upptäcker de gåvor som Gud har gett dem kan man övervinna fattigdom utifrån sitt eget holistiska perspektiv. Målet för denna resa kallar vi "församlings- och samhällsförvandling" (Church and Community Transformation - CCT). [Läs mer om Tearfund här](#)